

AMSTERDAM BABIES

Afgang kl. XXX

Lyrisk rejseskildring fra studieturen af Maja Theresia Jensen, 2016

Så kører vi
Bagerst i bussen
Her sidder jeg
Jeg kom sidst
Det gør jeg altid
Morgenbrød og mobiltelefoner
Fylder bussens krop med varme

Så kører vi
Ud af byen
Og der stod Marias cykel
Som blev stjålet sidste uge
Men nu kører bussen altså
Hun har alligevel neglet en ny

En omgang diesel
Og fyrre cigaretter
Konsumeres
Og så kører vi igen

De snakker sammen de andre
Jeg trækker mig til vinduet
Hører hellere på musik
Og mit øje det strækker sig
Mod nye horisonter

Midt i den danske mark
Der ser jeg
En elefant med løftet snabel
En skygge ganske vist
Fra fabrikken
På den anden side
Men den viste sig
For mig
Og Danmark tog den med sig

Der er allerede mere skrald i vejkanten
Flere vilde dyr
Jeg så en sø med walkie talkies
En på hver side
På træstubbe

Undrer mig stadig
Måske mosekonens babyalarm
Nymfernes hotline
Et fly fordamper
Bag en sky

Toiletrunde
De står i kø
Ved siden af sidder jeg
De tester min forfængelighed
De flimrende mørke træer
Falder sammen med heavy toner
Fra min forældede mp3

Flere høje mure
Bevoksede
Raffineret graffiti
Under grene
Under broer
Åbne døre
Åbne vinduer

Autobahn update
Smukke tyske træer
Slagtede
Tunnelsyn og orange lys
Containere stablede som LEGO

Jeg køber seks øl
Det får jeg brug for
Jeg intoksikeres
Og blander mig med mængden

Amoriner flyver højt
Her i bussen
Procenten er steget
Blodet koger
Og her kommer politiet
"Passport!"

Videre igen
Welkom in Nederland
Her er der ingen alkohol
På motorvejs-stationer
Og roen ligger sig

Byen er fyldt med vand
Høje tynde huse
Med tårn og spir

Og sexmuseer
Vi skal på Gokke Museum
Men først
Krydstogt i analen
Vi må finde det sted
Hvor Anne gemte sig

Ud af det hus
Og aldrig mere tilbage
Det skal drikkes væk
Smirnoff og sydlig komfort
Bare ned med det
Frie folk

En time til Rosalie
En kvart til Paulina
Men vi skal med bussen
På den igen
Vi skal afsted

Vader rundt
Midt i ambassader
Værneting
Og Vrede pladser
Vader rundt
Min ryg gør ondt

Frem og tilbage
Tilbage og frem
Fodres her, fodres der
Rend mig her og rend mig der

Det er ganske vist ikke en rigtig coffeeshop
Ikke som de jeg så sidst jeg var i
AMS AMS BABY BABY
AMS AMS BABY
Men pigerne må gå
Og ud af det blå
Kommer mine nye drenge

”Kom nu Maja”
De gider ikke vente mere
Jeg sagde vist nok bare en halv time
Nu skal vi videre
Hele tiden videre
Vi skal opleve noget

Vi skal på disko
Vi skal danse

Thomas fører os ind i en gyde
Bag røde porte
Med flotte neonskilte
Og nøgne skikkelser
Det er dem der danser

"Det er ren kunst, Morten, man må gerne kigge"
De smyger sig på barstolene
Rosalie spørger om hun må købe mig én
Men jeg er ikke til blondiner
Vender mig rundt
Fanger øjenkontakten
Med dansens offer ved min side
Fylder mit bæger

Ligesom vi skal videre
Kommer hun
Eksotisk
Hun kan danse
Men hun er jo ikke pigen
Der hed Maja
Fra indgangen
Hun holder pause
Jeg ønsker hende
"All the best"
Bag røde porte

Gennem gader
Af blinkende blikke
Mænger vi os
I den søde duns
Træder ind ad et stræde
Som man træder ind
Af døren bagerst i skabet
"Is this the Sausage Street?"
En stor sort skygge
Kan give mig et hint

For enden
Af strædet
Tilbage igen
Morten er væk
Vi skal videre

TAXA, disko, drikke, danse, dryppe, TAXA

Det blev sent
Varmepude
De andre er til after party

Rosalie sover allerede
Hele kroppen simrer
Jeg mærker lige på varmen
Rokker lidt med sengen
Udløser spændingen

Det blev lidt sent
Vi kom sidst
Men vi kom med
Nu kører bussen

Luften er gået af
Flade, færdige og fortabte folk
Vader rundt
Frem og tilbage
Blandt små gule veste
Ud der fra
Vi splittes

Frem og tilbage
Lange gader
Trætte fødder
Ømme rygge
Svedige skridt
Silende regn
Sne vejr!

Indenfor
Indenfor i Magna Plaza
Det skulle være prestigefyldt
Betalingstoiletter og ostebeværtninger
Dårlighed uden bænk
Magna Plaza Depressives
Ud derfra
Vi skal videre
Man kan ikke sove i butikker

Vi kan ikke finde hinanden
Vi har ikke overskud til det
Morten er væk
Signe skal i slikbutik

Op og ned
Ind og ud
Glødende plastpik

Jeg får lov at vælge
Sidste cafebesøg
Jeg smider frakken

På Cafe 420
De venter på mig
Udenfor

Loft, vægge, borde, stole
Graffiti, street art, stickers, tags
Tyk tåge og typedyr
Jeg føler mig hjemme
Ånder ind, ånder ud

"Maja vi skal videre!"
Vi skal finde de andre
Vi skal vente på bussen
Vi skal hjem

Så kører vi
Her er varmt
Og blødt
Jeg sætter mig til rette
Skriver i min bog
Morten tegner Maria
En lang streg trækkes
Og jeg drømmer
Om elefanter

(eget foto)



- Maja Theresia Jensen, 2016
Lyrisk rejseskildring fra studieturen til Amsterdam med VUC